

Bent Nyegaard!

KOMMENTAR: Den åbenmundede håndboldekspert har igen snakket løs

KOMMENTAR

Sportsjournalist

David Højmark



MORS-THY: Så skete det igen!

Dansk håndbolds vel nok største personlighed på tv-området, Bent Nyegaard, har endnu engang åbnet sin mund og ladet ordene flyde om Mors-Thy Håndbold og det lokale ligahold.

Det har han gjort mange gange før, men denne gang

blev det ikke modtaget med lokal vrede og forargelse. Der var ingen storm på Facebook, ingen brug af ord som ”klaphat” eller lignende for at sætte ham på plads.

Der var såmænd bare stiltiende accept, vel nærmest enig tavshed.

Det skyldes måske, at Bent Nyegaards vurdering denne gang var positiv. Efter ligakampen mod Sønderjyske i torsdags udtalte han sig over for Bette Balkans energiske formand Erik Bertie Jensen i

positive vendinger om Mors-Thys præstation. Han kaldte den for ”dybt imponerende”, og han lod forstå, at Mors-Thy var et varmt bud på en plads i slutspillet.

Så ingen verbale hug til manden denne gang. I modsætning til de gange, han har tilladt sig at være skeptisk i forhold til det lokale ligaholds chancer i håndboldligaen. I hvert fald, når han siden har vist sig at have taget fejl.

Da har han fået med den

grove fil og har fået hån i en grad, så det også er blevet bemærket i pressekrede og blandt håndboldtilhængere andre steder i landet.

Jeg synes, det er ærgerligt.

Alle er overraskede

Kun en ting er værre end en dårlig taber - det er en dårlig vinder.

Det første er vel en naturlig ting ved det at være et menneske: Vi bryder os ikke om at tabe i de konkurrencer, vi sætter æren på spil i -

og det er til en vis grad forståeligt, at det ind imellem kaster nogle udbrud af sig.

Men jeg har svært ved at forstå udbruddene, når man selv (eller ens hold) er på toppen, og man føler trang til at gå efter dem, der er overraskede over det.

Og hånden på hjertet: Er vi ikke alle nærmest forbløffede over, at Mors-Thy spiller med om slutspil i år? Jeg er, og jeg ved, at man helt ind i de inderste rækker af Mors-Thy Håndbold også er det.

Men når Bent Nyegaard tillader sig at være det, er den gal, og ved først givne lejlighed skal han mindes om, at han inden sæsonen - ja, endda også midtvejs i den, da han ved juletid spæde, at Mors-Thy ikke kom i slutspillet - tog så meget fejl.

Skal kunne tåle sin succes

Nu er Mors-Thy jo heller ikke i slutspillet endnu, men hvis Jan Paulsens drenge fuldfører miraklet (og det vil jeg tillade mig at kalde det,

hvis det sker), håber jeg, at Bent Nyegaard denne gang får lov til at have taget fejl.

Det skyldes ikke, at jeg har ondt af manden, når han får verbale tæsk. Jeg er nemlig stensikker på, at det rager ham så fjernt som noget - hvis det da ikke ligefrem animerer ham til at fortsætte i samme stil.

Det skyldes alene, at behovet for at håne skeptikere sender et signal om, at man på Mors og i Thy dårligt tåler sin egen succes. At man hi-

ger så meget efter anerkendelse, at man har behov for at sparke ud efter andre, når man har gjort sig fortjent til den. Og også får den.

Det klæder ingen, hverken tabere eller vindere - men slet ikke det sidste. Jeg håber derfor, at de kommende måneders håndboldeufori, hvis Mors-Thy kommer i slutspillet, bliver håndteret med stil.

Som gode vindere.